

Inledning

Vem var Anders Rydén? I Gamla staden i närhet av Limtorget föddes Anders. Hans far var Ernst Adolf Rydén född 1866, som var gift med Augusta Sofia Lager/Rydén född 1872. Anders var en av sju syskon, (fyra pojkar tre flickor).

Anders Gustav Rydén föddes den 2 nov. 1899

i Sandbäckslyckan som låg i Gamla staden.

Gift sig 1921 med Lydia Laura Persson född den 14 juni 1900 från Holmestad, bosatte sig på Tunnbindargatan 6

i Lidköping, fick två barn

Ingbritt Elisabett Rydén född den 25 nov 1920

Ebbe Roland Rydén född 11 okt 1929.

Ebbe Rydén blev för Lidköpingsinvånarna känd som en bra bandyspelare i Wästerlunds BK

Började sin fotbollskarriär med Katthavet BK 1920-1925.

Anders ”Mickel” Rydén tillhör de kända fotbollsspelare som framträtt i Lidköping. Han var den förste som blev uttagen till A-landslagsspel i fotboll 1923.

Det har funnits i Lidköping ett antal fotbollsspelare som nått B-landslag men ej A-lagsnivå.

Har försökt att återuppliva minnet av Anders Rydéns aktiva tid, läst tidningar, skrifter och kontakter med efterlevande.

Att IF Heimer var stolt över detta det kan man förstå för Anders återkommer nästan i alla föreningens jubileumsskrifter.

Man kan fråga sig hur stort detta var 1923? Det får var och en bedöma själva.



Anders ”Mickel” Rydén tredje från höger

Anders ”Mickel” Rydén

Född 1899-11-02

IF Heimer och Lidköpings enda landslagsman i fotboll

Uttagen till landslaget

Anders spelade ytter i IF Heimer under tiden 1913-27. Deltog i IF Heimer tröjan 135 gånger och gjorde 17 mål. Blev distriktsmästare (DM) 1920 och 1922.

1923 blev ett toppår för IF Heimer och Anders, fyra raka segrar i västsvenskan med seger över bl.a. IF Elfsborg.



IF Heimers lag 1919

Övre raden **Anders ”Mickel” Rydén**, Petrus Sandberg, Gösta ”Kille” Härngren, Erik ”Lill-Erik” Andersson, Karl Löwenström.
Knästående H. Eliasson, Kurt ”Balle” Karlsson, Sven ”Sella” Svensson.
Liggande Oskar ”Kocka” Malmgren, Bertil ”Salle” Sjöstrand, Adolf Meijer

Fyra Heimer pojkar uttagna att representera Västergötland i Stockholm under fotbollsveckan och alla hedrade sin förening och sig själva. De uttagna var Hugo Eliasson, Anders Rydén, Einar Sundberg och Gösta Härngren.

Anders upptäcktes då han spelade med Västgöotalaget där gjorde han så bra ifrån sig att han uppmärksammades av landslagsledningen(UK).

Året var 1923 då Anders "Mickel" Rydén blev uttagen till Sveriges A-landslag mot Polen och Ungern.

Det var två träningslandskamper inför OS i Paris 1924

Anders plats var högerytter och på den tiden spelades det med fem man i anfall. Sverige spelade bortamatch mot Polen i Krakow och matchen slutade 2-2. Anders gjorde en fin insats enl. rikspresen, andra landskapen mot Ungern fick Anders stå över, som slutade med förlust med 2-1

Träningslandskamper i nov. 1923

Polen – Sverige 2-2

Plats: Arena Stadion Cracowia

Publik: 12.000

Domare: Imre Vertes Ungern

Målgörare: Polen 8` W Stalinski, 50` J Möller

Sverige 15` Harry Dahl, 78` Henning Helgesson

Spelartrupper

Polen

- 1. S. Popiel
- 2. T. Gintel
- 3. S. Fryc
- 4. Z. Styczén
- 5. S. Cicowski
- 6. T. Synowiec (K)
- 7. W. Kuchar
- 8. M. Batsch
- 9. J. Reymann
- 10. W. Stalinski
- 11. J. Müller

Sverige

- 1. Gunnar Karlsson
- 2. Valdis Lund
- 3. Gösta Wihlborg
- 4. Henning Helgesson
- 5. Gustav Möller (K)
- 6. Erik Andersson
- 7. Anders Rydén
- 8. Harry Dahl
- 9. Olof Detter
- 10. Bertil Karlsson
- 11. Emil Gudmundsson

Ersättare 12. Charles Brommesson

Svenska Landslaget 1923

Arena Stadion Cracowia



Anders "Mickel" Rydén stående ytterst till höger

OS i Paris 1924

Sveriges herrlandslag i fotboll tog brons vid OS i Paris 1924 efter att ha besegrat Nederländerna med 3-1 i matchen om tredje pris.

Sverige inledde turneringen genom att besegra Belgien med 8-1, därefter Egypten med 5-0, innan de förlorade semifinalen mot Schweiz med 1-2

Landslagsmän fr.1908

Rosenberg, Markus, Malmö FF, AFC Ajax, SV Werder Bremen (2005-12)

33 12 7 14 47 – 46 6 1520 972

Rosengren, Birger, IFK Norrköping (1945-48)

9 8 0 1 38 – 11 810 464

Rosenlind, Harry, IFK Eskilstuna (1926)

1 0 1 0 2 – 2 90 256

Rubarth, Mats, AIK (2004)

1 0 0 1 0 – 3 59 967

Rudén, Frithiof, Djurgårdens IF (1916-22)

5 2 0 3 11 – 10 450 108

Runeborg, Erik, AIK (1913-15)

5 3 2 0 19 – 2 450 74

Runn, Karl, Djurgårdens IF (1914)

1 1 0 0 4 – 3 90 87

Ryberg, Ivar, Örgryte IS (1909)

1 0 0 1 0 – 7 90 20

Rydberg, Anders, IFK Göteborg (1927-35)

24 13 3 8 64 – 43 2115 283

Rydberg, Gunnar, IFK Göteborg (1924-33)

11 7 1 3 28 – 18 6 990 243

Rydell, Ingvar, Malmö FF (1948-52)

14 6 2 6 31 – 25 9 1260 487

Rydell, Sven, Örgryte IS, Redbergslids IK (1923-32)

43 24 4 15 154 – 81 49 3900 217

Rydén, Anders, IF Heimer (1923)

1 0 1 0 2 – 2 90 227

Rylander, Sven, IFK Göteborg (1919)

1 0 0 1 1 – 3 90 142

Råberg, Lars, IF Elfsborg (1952-61)

5 3 2 0 13 – 3 4 450 542

Rödlund, Jonny, IFK Norrköping (1990-92)

2 0 0 2 1 – 3 180 825

Rönnerberg, Mikael, Hammarby IF (1979-81)

6 3 0 3 14 – 9 1 397 752

Förklaring till tabellraden

1 antal landskamper, 2 vunna matcher, 3 oavgjorda, 4 förlorade,

5 målskillnad, 6 gjorda mål, 7 spelade minuter,

8 rangordning när spelande debuterade

Ur Heimerbladet 70 år

berättar Anders att två matcher som speciellt etsat sig fast, är dels 3-3 mot norska mästarerna Fagerborgs BK och 5-3 mot Elfsborg, trots nederlaget avancerade de till allsvenskan.

Matcher mot Skara IF var stora folkfester och extratåg direkt ner till Framnäs hörde till varje SI- match till. Atmosfären var vänligare på den tiden och "Mickel" tycker att "över- rock" och psykning är felaktig utveckling. Likaså var den tidens fotboll mer lagspel och 1919 års Heimer lag hade t.ex. rykte om sig att utnyttja hörnor lika effektivt som straffsparkar. Runt planen var stämningen däremot minst lika frän som i våra dagar. Från den här tiden satt det skyltar på Framnäs med texten: Applådera allt vackert. Tänk på att motståndarna också är idrottsmän

Källa från Lidköpings Bygden 1985
In memoriam av Ingvar Kjörk

Förre verkmästaren Anders Rydén var född den 2 november 1899 i Sundbäcksluckan i Gamla staden, i närheten av kulturresevatet Limtorget för att geografiskt precisera för sina tiders barn. Anders Rydén fick livet igenom behålla sitt smeknamn från ungdomsåren ”Mickel”, ett binamn som hänförde sig till hårfärgen.

Nicolai Gille är ”Mickel” Rydén stort tack skyldig.

Genom hans osedvanliga personminne har en ovärderlig dokumentation av ”Sånbäckelöcka” och alla som bodde och levde där i seklets början kunnat ske. Anders Rydén har i minnet vandrat från hus till hus och på band berättat om sina hågkomster av ”Barluven”, Päsclia, Lella Sverige, Hela Varla, Läpe-Karl, Mari Mårt” och vad allt de hette, befolkarna av småfolkets stadsdel i Lidköpings Gamla stad.

”Mickel” var en sann gammal stadspatriot. Han avfyrar i band upptagningen en underbar replik när stadsdelen väster om Lidan kommer på tal:

-Vi va aldri över älva förrän vi hade gått å läst.

– Jaså varför det?

– Vi hade inte där å gära!

Gamlestan hade allt vad en yngling rimligen kunde begära.

Omsider kom dock Anders Rydén ”över älva” eftersom fotbollen tog honom med hull och hår och Katthavet blev för litet för den stora talangen ”Mickel” blev med tiden en så framstående spelare att han 1923 uttogs att representera Sverige i landskamper mot Polen och Ungern.

I sin civila gärning var han från tidig ungdom till 1950 verksam vis Sockerbruket, varefter han övergick till Rörstrand, där han stannade till sin pensionering.



Anders ”Mickel” Rydén vid sitt hem vid Katthavet.

Hur såg fotbollen i Sverige ut i början på 1900-talet

Under 1910- och 1920-talet spelade Sverige ett antal vänskapsmatcher varje år, ofta mot grannländerna Danmark, Norge och Finland (de sistnämnda hade eget landslag från 1911 trots att man blev självständig stat först 1917). Efter att i augusti 1916 förlorat en landskamp mot USA med 2–3 vann Sverige i Stockholm i oktober samma år för första gången över Danmark som därtills vunnit alla möten länderna emellan sedan utbytet inleddes 1913.

I tävlingssammanhang deltog Sverige i Olympiska spelen 1912 i Stockholm, 1920 i Antwerpen i Belgien och i Paris i Frankrike 1924.

Innan Allsvenskan startade 1924 spelades en någorlunda rikstäckande (inga Norrlandslag fick dock delta) serie som kallades för Svenska Serien och som startade 1910. På den tiden fanns inget fungerande, rikstäckande seriesystem, och Svenska Serien var heller aldrig någon kvalificering för SM-spel. Första året, 1910, spelades Svenska Serien under kalenderår. Därefter spelades Svenska Serien höst-vår 1911-17. 1918-19 spelades åter kalenderår. Från och med 1920 var det åter höst-vårspel som gällde. Observera att vid lika poäng avgjordes placering genom MÅLKVOT (antal gjorda mål dividerat med antal insläppta mål).

Lidköpingsfotbollen under denna tid fanns det ett 10-tal kvarterslag som bildade sina egna serier såsom Lidköpingsortens Pokalserie, Kållandsortens Pokalserie I slutet på 20 talet och fram till 1940 bildades många fotbollsföreningar som då spelade i serier vid namn som Centralserien, Västgötaserien det var bara IF Heimer som spelade i högre serie.

OS i Paris 1924

1924 fick Sverige sin första stora internationella framgång på landslagsnivå då man lyckades ta hem bronset. I turneringen, där Sverige inledde med att sensationellt nog besegra regerande mästarerna Belgien med 8-1, utnämndes Rudolf "Putte" Kock till bästa vänsterytter och han var tillsammans med Sven Rydell och målvakten Sigge Lindberg tongivande i det svenska laget. Den 29 maj 1927 besegrades Lettland med 12-0 i en landskamp i Stockholm vilket fortfarande (tillsammans med den senare segern över Korea i OS 1948) är landslagets största segermarginal. Sveriges herrlandslag i fotboll tog brons vid OS i Paris 1924 efter att ha besegrat Nederländerna med 3-1 i matchen om tredje pris Sverige inledde turneringen genom att besegra Belgien med 8-1 därefter Egypten med 5-0 innan de förlorade semifinalen mot Schweiz med 1-2

Anders spelade hela tiden för IF Heimer fram till 1927 IF Heimer spelade då i dåvarande Div.II Västsvenskan. samma år blev den sista för Anders, serien vanns av Skara IF som fick kvala till Allsvenskan men förlorade kvalet mot Statterna IF som hade vunnit Östsvenska med 2-1 och 2-2.

1927 Div. II Västsvenska

Skara IF	18	13	3	2	53-24	29
Frässberg IF	18	10	3	5	64-37	23
Majornas IK	18	10	3	5	48-34	23
Krokslätts IF	18	8	5	5	41-33	21
Jonsereds IF	18	8	4	6	51-34	20
Uddevalla IS	18	6	5	7	37-41	17
IF Heimer	18	7	1	10	43-53	15
Trollhättans IF	18	5	3	10	33-48	13
Vänersborgs IF	18	4	2	12	34-67	10
IK Ymer	18	3	3	12	36-66	9



Fr.vä.Bertil Sjöstrand, Anders Rydén, Oskar Malmgren,
Bertil "Ida" Lundgren

Att vara uttagen till A-landslagstrupp i fotboll i mitten på 20-talet måste ha varit stort, bara att få vara bland tjugofemtalets bästa spelare i Sverige Och hemma i Lidköping och spel i IF Heimer till vardags Div. II som i dag mot-svarar Superettan blev han något som en idol i sin hemstad. När Anders blev uttagen till landslaget blev han den 227 spelaren som representerat Sverige i fotboll.

Dåtidens förutsättningar för att bli en bra fotbollsspelare är som dag o natt, i förhållande till nutid. Från Katthavets träningsplan som låg i närheten där som idag är Resecentrum ligger, men det var först när IF Heimer lockade som det blev spel på Framnäs idrottsplats. Framnäs som invigdes 1918, det var här Anders utvecklades till en elitfotbollsspelare.

Ur pressen är det inte så lätt att få fram en bild på hur fotbollen var det är mycket knapphändiga referat, men dess mer intressanta Sportreportererna var i regel allmänna reportrar man beskrev matcherna i detalj.

Idrottsbladet innehåller efter matchen diverse händelser under resan, varvid följande om den gode Anders kan förtjäna att undgå glömskan.

Sign. R:et berättar, att Anders i Berlin för fattiga två milliarder mark inköpte en prima tidvisare, men då han i Budapest fann klockorna vara ännu billigare inköpte han även här ett exempel och så fortsätter R:et ”Men – o ve och fasa – kommen till den goda staden Krakau, upptäckte vår senast internationelle högerytter att klockorna voro hälften så billiga som både i Berlin

och Budapest. Men bättre brödlös än rådlös. Lille Rydén beslöt att införliva även entredje dinka till sina samlingar, och av den anledningen kunde man få se en mystisk man med ett armbandsur på vardera armen och ett i trunken genom tullen i Sassnitz”

Anders ”Mickel” Rydén innehar titel som den ende (2017) A-landslagspelare i fotboll sedan år 1923 i Lidköping.

Tre gamla polare fr. 1920-talet har träffats på ålderns höst ämnet är nog fotboll.



Fr.vä. Bertil Sjöstrand, Anders Rydén, Oskar Malmgren

Fakta.

1. A-lags landskamp

135 matcher i IF Heimer

17 mål.

Distriktsmästare (DM) 1920 och 1922.

1923 blev ett toppår för IF Heimer och Anders, fyra raka segrar i västsvenskan med seger över bl.a. IF Elfsborg.

Har erhållit IF Heimers hederspris ”Framnäs statyetten 1924

Källor

Sv. FF

Wikipedia

IF Heimer jubileumsbok 100 år

Lidköpings Bygden

NLT

Stadsarkivet

Berit Rydén gift med Ebbe Rydén

Foto

Familjekort

Lidköpings Idrottsmuseum

